

**KAMP-KABUKKEN
ZILLEBEKE**



VOORWOORD

Beste KSA'ers!

Het is weer zover, de grote vakantie staat voor de deur! Deze zomer belooft stralend te worden, en natuurlijk betekent dat dat het tijd is voor ons jaarlijkse kamp. Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gehoord, gaan we dit jaar naar Zillebeke. Onze leiders hebben weer heel wat tijd en energie gestoken in de voorbereiding, dus het wordt gegarandeerd een fantastische editie!

In dit kamp-kabukken vind je alle informatie die je nodig hebt: vertrektijden, wat je moet inpakken en natuurlijk ons kampthema. Vergeet niet om verkleedkleden mee te nemen die passen bij het thema - dat maakt het extra leuk! Ook staat ons kampadres vermeld, dus als je post wilt ontvangen tijdens het kamp laat je het adres best thuis of geef het door aan familie en vrienden.

Namens de hele leidingsploeg wensen we jullie alvast een geweldige vakantie toe. We kijken ernaar uit om jullie allemaal op kamp te zien!

Zonnige groeten,
De leidingsploeg



BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE

VERTREK

De sloebers worden verwacht op vrijdag 2 augustus om 15u00 op het kampterrein. Ook dit jaar vragen we aan de ouders om de sloebers zelf te brengen. Het is nog niet nodig om je verkleedkleden aan te doen. Bewaar die maar veilig in je koffer!

De Jeatokes, jongknapen en knapen vertrekken op maandag 29 juli om 09u30 aan cultuurcentrum De Pit! Zorg ervoor dat je op tijd bent, zodat we op schema kunnen vertrekken.

De jonghernieuwers en hernieuwers gaan zoals elk jaar met de fiets op kamp. Dit jaar is dat op zaterdag 27 juli. Meer informatie hierover krijgen ze van hun leiding.

Tip 1: Zorg ervoor dat je fiets in orde is! Dit voorkomt veel problemen!

Tip 2: Zorg ervoor dat je voldoende drinkt en regelmatig eet onderweg!

AANKOMST

Alle groepen komen met de bus toe aan sportcentrum De Pit op donderdag 8 augustus omstreeks 15u30.

LET OP: Dit uur kan variëren afhankelijk van de drukte van het verkeer. Houd hiervoor zeker onze Facebook en Whatsapp in de gaten!

TELEFOONNUMMERS:

De telefoonnummers waar je ons in noodgeval kan bereiken zijn:

0477/21.47.89 (Oliver Deckers)

0470/61.04.83 (Rune Willems)

SLOEBERS

VRIJ 2 AUGUSTUS 15u00 ZILLEBEKE

JEA - JK - KN

MA 29 JULI 09u30 DE PIT

JH - HN

ZA 27 JULI

SL - JEA - JK - KN - JH - HN

DO 8 AUGUSTUS 15u30 DE PIT

EXTRA INFORMATIE

VOOR DE JONGHERNIEUWERS

Jullie moeten jullie bagage komen afzetten op donderdag 25 juli rond 19u00. Deze moet mee met de camion omdat je met de fiets op kamp vertrekt.

Wie zijn bagage vergeet te brengen of niet op tijd is zal al dat gewicht op de fiets moeten dragen!

VOOR DE KNAPEN

Jullie moeten je fiets eveneens op donderdag 25 juli rond 19u00 komen afzetten. De bagage nemen jullie gewoon mee met de bus.

KNAPEN, JONGHERNIEUWERS & HERNIEUWERS

Jullie moeten zeker een grote trekrugzak meenemen waar jullie gemakkelijk mee kunnen stappen en waar kledij en een slaapzak in past.
RARARA...



VZW KSA Buggenhout
(voor- en achternaam)
(groepsnaam)
Pappotstraat 4,
8902 Ieper

IS'T ETEN NOG NI GEREED?

IS'T ETEN NOG NI GEREED?

De keukenploeg van KSA Buggenhout heeft het antwoord paraat. Met hun ervaring hebben de koks maanden van tevoren een menu samengesteld. Volledig biologisch en super gezond! Hoewel we de exacte inhoud van je bord nog even geheim houden, kunnen we je verzekeren dat het er veelbelovend uitziet (op papier althans 😊). Bereid je voor op een smaakvolle en gezonde maaltijdervaring tijdens het kamp!

Voordat we aan tafel gaan zingen we een lied om onze traditie voort te zetten. Voor onze jongste gasten hebben we hieronder de tekst van het lied afgedrukt, zodat ze thuis alvast kunnen oefenen en zich kunnen verheugen op het gezamenlijk zingen rond de eettafel.

BIKKE – BIKKE – BIK!!!
HAP – HAP – HAP!!!
EERST DE SOEP EN DAN DE PAP.
ANDERS WORD JE VEEL TE SLAP
EN DAN VAL JE VAN DE TRAP.
DAN DE BOTER EN DE SAUS
DAT VERDIENT EEN WARM
APPLAUS.
(GETROMMEL MET ALLES WAT
LAWAAI MAAKT!)

WAT MOET MEE?

Slaapgerief:

- Slaapzak
- Eventueel deken
- Luchtmatras
- Pyjama
- Troeteldier (de oudsten moeten zich daar niet voor schamen!)
- Veldbed

Toiletgerief:

- Zeep, kam, shampoo
- Washandjes (3)
- Kleine handdoeken (4)
- Badhanddoek (2)
- Tandpasta, beker, tandenborstel
- Zonnecrème
- Wasspelden (20)

Eetgerief (zeker naam op!):

- Mes, vork, lepel, dessertlepel
- Gamel (tweedelig)
- Onbreekbare beker
- Keukenhanddoeken (2)
- Zakje om alles in te steken

Kleding:

- Slipjes (zeker voldoende!)
- Kousen (12)
- T-Shirts (6)
- Shorts (4)
- Lange broeken (2)
- Dikke truien (2)
- Zakdoeken
- Trainingspak
- Regenjas
- Zwembroek
- Schoenen
- Rubberlaarzen
- Sportschoenen

Allerlei:

- 25 euro zakgeld
- Persoonlijke medicatie (indien nodig, gelieve voor vertrek alles aan de leiding te geven om misverstanden te vermijden)
- 50m sjortouw (JHN's en HN's zeker veel meer!)
- Adressen voor kaartjes (liefst al op plakkers geschreven)
- Pen en papier
- Zaklamp
- Gezelschapsspel (Geen computerspelletjes!!!)
- 2 strips
- HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL VEEL GOED HUMEUR!!!

WAT GAAT NIET MEE?

- Snoep, koeken...
- Elektronische apparaten
- Radio's, lucifers, zakmessen, aanstekers, GSM's...

BELANGRIJK OM TE WETEN!

- Let erop dat het zakgeld bedoeld is voor bepaalde activiteiten tijdens het kamp! Indien je tijdens het kamp andere dingen wil kopen neem je best een extra centje mee.
- Neem enkel speelkledij mee! Jullie willen toch vuil kunnen worden?!
- Zet op ALLES je naam.
- Voor de sloeberleiding is het handig dat de ouders een zakje met kledij per dag zouden voorzien!
- De leiding neemt tijdens het kamp foto's die op de jaarlijkse Streekbierenavond getoond worden. Achteraf kunnen alle foto's en de kampfilm worden gekocht op een USB-stick.
- Vergeet niet om voor het vertrek de KIDS ID af te geven een de leiding van uw zoon.

In het kleine dorpje Zillebeke werd de rust dit weekend verstoord door de komst van een ruimteschip. De metalen romp glinsterde in het zonlicht terwijl het schip langzaam neerdaalde op een nabijgelegen veld. Uit de deuren van het schip kwamen wezens tevoorschijn die niet van deze wereld leken te zijn: aliens.



Deze buitenaardse bezoekers hebben een missie. Materialen verzamelen voor het herstel van hun eigen planeet, planeet Luminara. En op de een of andere manier, is dit precies waar wij op kamp gaan. Toeval, of is er meer aan de hand?

Zouden deze aliens iets te maken hebben met het weekend, toen we een schaduw zagen weglopen? Zouden ze misschien weten dat wij onlangs ons astronautendiploma hebben behaald?

We weten dat de aliens op zoek zijn naar specifieke elementen - vuur, lucht, aarde en water - om hun planeet te herstellen. Hun wereld is verwoest door Vortex, de verschrikkelijke leider van een kwaadaardig alien team.

Als aspirant-astronauten kunnen we niet anders dan hun helpen in hun strijd tegen het kwaad en alle elementen zoeken.

Is dit hét avontuur waar we naar het universum gaan? Waar we geconfronteerd worden met gevaren en uitdagingen die we nooit hadden gedacht? Maar één ding is zeker: wij zijn er klaar voor! Jullie ook?

JONGTOKES



Beste avonturiers,

Al duizenden jaren gaat er een gerucht rond dat de farao Karomama Merit zijn schat in de omstreken van Ieper begraven heeft. Schattenjagers hebben al meermaals gezocht achter deze schat, maar hebben nog niks gevonden. Daarom heeft de beste schatten jager van België aan ons gevraagd om hem te helpen!

Zijn jullie klaar voor dit avontuur vol uitdagingen en verrassingen, neem dan zeker jullie avonturierskledij mee op dit geweldig kamp!!!



Inspector Brokehart

Detective Breezyman

Beste knaapjes,

Een donkere schaduw heeft ons kamp te Zillebeke betreden, een schaduw die een onheilspellend mysterie met zich meedraagt. Het is met zwaar gemoed dat wij jullie moeten vertellen dat onze geliefde nonkel is vermoord. Een gruwelijk raadsel dat onze gedachten bezighoudt en onze harten doet zinken in duisternis.

Maar vrees niet, want jullie zijn uitverkoren om dit mysterie te ontrafelen. Jullie scherpe geesten en moedige harten zullen ons leiden naar de waarheid achter deze sinistere daad. Elk van jullie zal een rol spelen in dit verhaal van intriges en geheimen.

Houd je ogen open en je oren gespitst, want binnenkort zal een mysterieuze brief jullie bereiken. Een brief die onthult welke rol jullie zullen vervullen in deze onvergetelijke zoektocht naar gerechtigheid.

Het lot heeft jullie gekozen als hoeders van de waarheid. Ga nu, mijn dappere detectives, en laat het licht van de waarheid schijnen op de schaduwen van het mysterie.





Dit jaar gaan de Jonkies van B Town op secret mission om de underground casino's van Zillebeke leeg te plunderen

DISCLAIMER

Wij gokken voor plezier en entertainment met nergeld



HELL'S KITCHEN

Where Michelin Kitchen meets war

